

WINDJAMMER SONG

Toonsoort: G Duur: 4:58

Voorspel:

Couplet 1.

*Als de "Blue Peter" wordt gehesen, de loods en sleepboot zijn bestel.
De trossen worden los gesmeten, matrozen op hun plaats gebeld.
De ruimen worden dichtgeslagen, de ra's weer op hun plaats gebracht
De boeg van d'kade los getrokken, gaan we naar zee met volle kracht.*

Refrein: **Wij varen vrij over de zeeën zo wijd,
de wereld ligt open voor ons.
Chili, Japan, Madagaskar, Shanghai,
zon en de zee die ons bronst.
Ruimen vol met vracht,
zeilen we dag en nacht,
naar waar men al op ons wacht.
Wij varen vrij over de zeeën zo wijd,
de wereld ligt open voor ons.**

Couplet 2.

*Elk half uur wordt een glas geslagen, om twaalf uur schiet men ook de zon.
De fokken trekken aan de stagen, bij schoot aan schenkt de bootsman rom.
De stuurman moet zijn koers verleggen, hij stuurt het wiel tien graden bak.
Met de passaat wind in de zeilen, ja, vaart ons schip op zijn gemak.*

Refrein:

Couplet 3.

*Na maanden weer bij land gekomen, een loods brengt ons weer veilig in.
De zeilen worden vlug geborgen, bemanning krijgt weer goede zin.
Straks gaan ze lekker passagieren, geld hebben ze in overvloed.
Om drank en vrouwen te versieren, een zeeman weet hoe of dat moet.*

Refrein: Laatste zin in het slotrefrein vertragen !!