

## WINDSTILTE (WALS) MEDLEY NR. 2

Toonsoort: G/F/C

Duur: 5.35

---

G     Aan d'oever van, de IJssel staat een Veerhuis  
      Daar woond'een mei-sje Greetje is haar naam  
      U zult haar daar, helaas niet meer ontmoeten     )bis  
      Want Amor heeft, ook hier zijn werk gedaan        )bis

F     'k Ging met je mee, in Rotterdam  
      Toen ik van zee, in Holland kwam  
      Ik dacht alleen, het is maar spel                     )bis  
      Een zeemanshart, vergeet zo snel                    )bis

Fahr mich in die Ferne, mein blonder Matrose  
Bei dir möcht'ich sein auch in Wellengetose  
Wir gehören zusammen, wie der Wind und das Meer     )bis  
Von dir mich zu trennen, ach dass fällt mir so schwer   )bis

Cruising down the river, on a Sunday afternoon  
With one you love, the sun above, waiting for the moon  
The old accordion playing, a sentimental tune  
Cruising down the river, on a Sunday afternoon

C     Op de woelige baren, bij storm en bij wind  
      Denkt hij steeds aan zijn blondje, dat vrolijke kind  
      Ze leeft in zijn harte, ze zit in zijn bloed  
      Hij hoorde haar stemme, bij de eb en de vloed .....

Aan het strand stil en verlaten  
Bij het scheem'ren van de maan  
Ziet men daar een aardig paartje  
Vol van weemoed aangedaan  
Liefste 'k moet je gaan verlaten  
Morgen ga ik weer naar zee  
En dan trouwen, als ik thuiskom  
Hier op Holland's stille ree !  
Maar zij sprak: Ach liefste mijne  
Spreek zo ver niet in 't verschiet  
Want de zee ligt vol met mijnen  
En die dingen zie je niet !

Aloha Oe, ik ga naar zee  
Mijn schat, ik moet je gaan verlaten  
Aloha Oe, ik ga naar zee  
Maar 'k neem je in gedachten met me mee