

WINDSTILTE MEDLEY NR. 4

Toonsoort: C Duur: 3:25

Jan maats de boot vertrekt, ankers aan boord
Ga mee als jij direct de scheepssirene hoort, ja, ja, ja
Rol dus de kabels op, Jan maats vooruit
Straks gaat de vlag in top
en stoomt de trotse vloot de haven uit.

Heb je van de zilvere vloot wel gehoord,
de zilvere vloot van Spanje?
Die had er veel Spaansche matten aan boord
en appeltjes van Oranje.
Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein zijn naam is klein
Zijn daade benne groot, Zijn daade benne groot,
Hij heeft gewonne, de Zilver Vloot
Hij heeft gewonne, gewonne, de Zilver Vloot.

Ik heb m'n hart op Katendrecht verloren
't Was in een huisje aan de Delistraat
Daar liet ik mij door vleierij bekoren,
nou weet ik beter, maar nou is het te laat
Had ik maar nooit dat wijfie aangekeken,
was ik maar nooit dat huisje in gegaan
Helaas, helaas, ik ben voor haar bezweken
Ik heb een mooie fout begaan.

Daar kan een ronde zeeman niet om treuren,
Schip ahoy! Schip ahoy! Roos-Marie!
Hij zegt: Wat moet gebeuren, moet gebeuren,
Schip ahoy! Schip ahoy! Roos-Marie!
Met woeste stormen uit de zuid
en wilde haaien om de schuit!
Daar kan een ronde zeeman niet om treuren,
Schip ahoy! Schip ahoy! Roos-Marie!

Zeilen, zeilen over de rauwe zee
De wind is hard, de zee is hoog
Kom, ga met ons mee!

} Bis

Wij gaan aan boord, zeilen we voort
dan heerst veel plezier
Drinken een vat, kostelijk nat, helder schuimend bier
Laat ons samen drinken, 'n vrolijk liedje klinken
Meiden schenk in, wij hebben zin,
Proost ahoy tot ziens!